

Wenestadsbladet nr 2-14

Utkommer med 4 nummer årligen

Forum för
Wenestads Byalag
 Nygrundat 1988
 Årsavgift för familj: 100 kr
 Pg: 53 26 39 - 2
 E-post: tfrojd@spray.se

Byalagets hemsida:
www.wenestadsbyalag.se

Redaktion: Tommie Fröjd, Börje och Ursula Karlstedt, Lennart och Sonja Thiman.

Obs! Redaktionen förbehåller sig rätten att korta i insända bidrag.

Byalagets samlingslokal:
 VIF:s klubbstuga

Ordförande: Lars-Göran Bergsjö
 Klårrödsvägen 11
 291 92 Kristianstad
 Tel: 044 - 24 57 81

Sekreterare: Marcus Glantz
 Klårröds 99
 291 92 Kristianstad
 Tel 044 - 21 93 93

Kassör: Ola Åkesson
 Klårrödsvägen 36
 291 92 Kristianstad
 Tel: 044-23 92 48

Kalendarium:

***Lör 5/7 kl 13.00** Hemvändardag med kubbtturnering/familjedag.

Kubb, boule, korvgrillning, chokladhjul och lotteri. Utställning av gamla fotografier och annat från byn.

***Grillkvällar vid Vävblegan:**

Lör 12/7 kl. 18:00, Ons 23/7 kl.19:00,

Fre 8/8 kl.19:00.

***Sön 17/8 kl. 15:00** Brännboll mot Djurröds byalag på Djurröds g:a Ip.

***Lör 18/10** Pumpatävling i Venestad.

Vem kan odla fram den största / tyngsta pumpan till Halloween? Mer info kommer senare.

**

Hänt i byn:

*Pingisturnering för barn på dagen och vuxna på kvällen fredagen den 21 februari.

*Sportlovsvandring lördagen 22 februari med "tipsrunda" för barnen, korvgrillning på idrottsplatsen, ca 15st deltagare.

*Årsmöte den 4 mars med ca 40 medlemmar.

*Fårklippning den 22/3 hemma hos Lars-Göran och Aili Bergsjö. Ca 35 vuxna och barn vid denna aktivitet, där man fick tova sitt eget sittunderlag. Grill på plats för dem som ville grilla.

*Valborg den 31/4 på Vävblegan. Ca 100 vuxna och barn deltog vid denna aktivitet. Vi grillade korv och sjöng sånger.

*Kosläpp den 1/5 hos Jonna och Tobias på Kullaberg. Ca 150 vuxna och barn vid denna aktivitet. Det bjöds på chokladmjölk, mjölk och kanelbullar. En tipsrunda med vinster skänkta av Skånemejerier. Matväskor för de som vann tävlingen.



Vad vill DU läsa om i Wenestadsbladet? Har du förslag på vad som ska stå i bladet, eller kanske själv skrivit något så hör av dej, förslag och bidrag tas tacksamt emot.

Tommie Fröjd, Venestads Bygata 36, 29192 Kristianstad, e-post: tfrojd@spray.se

Venestads IF

När detta läses så har fotbollen på Vildsvinsvallen redan kommit igång. I år spelar vårt fotbollslag i div 6 mellersta, vilket innebär att vi är det enda laget från Kristianstad kommun i denna serie. Här kan vi säkerligen räkna med ett rejält extra bidrag från Kristianstad kommun om vi skulle nå en framskjuten placering. Även om det nu kommer att bli långa resor till andra kommuner så skall det också bli trevligt att möta lag i seriespel som vi inte så ofta eller alls mött tidigare. Närmsta bortamatch blir Sösdala och lite längre iväg hittar vi Örtofta, Lund, Ljungbyhed, Vedby mfl. Fotbollslaget har inför detta året fått en del meriterande spelare från bland annat div 3 laget Tollarps IF samt behållit förra årets trupp. Detta gör att vi siktar in oss på en topp 4 placering som i bästa fall kan ge oss en kvalplats till div 5 någon gång i oktober månad.

Vi hoppas och önskar oss mycket publikstöd vid våra matcher, av våra totalt 10 matcher på Vildsvinsvallen spelas 7 stycken på lördagar klockan 13.00 och de återstående 3 matcherna har starttid 19.00 på onsdagar. Så här finns det tid till både familj, trädgårdsarbete och fotboll på samma dag, sen skall vi inte glömma vilka utflykter man kan bjuda familj o vänner på till bortamatcherna. Att tänka på vid matcherna på Vildsvinsvallen är att: Lördagsmiddagen är färdig att ätas direkt från Lennarts grillstuga, här skall ni se till att ha hela familjen med er så slipper ni disken efteråt. Lördagsgodis till kvällen köper ni i kiosken innan hemfärd. Och glöm inte Kaffet, det finns till försäljning redan innan matchstart liksom Glassen och ännu mer Godis. **Tommy Persson**

**

Venestads IF:s

Loppmarknad 2014

Besök en av nordöstra skånes populäraste loppisar. I år infaller den **lördagen 28 juni kl 10.00**. Nyhet för i år är en utökad parkering för att kunna ta emot den stora mängd besökare som söker sig hit för att handla. Rekordmånga chanser att fynda från många bohag. Gratis parkering! Entré: 10 kr

Välkomna! VIF



Koordinater:
WGS 84 (lat, lon): N 56° 58.620', E 13° 57.816'
WGS 84 decimal (lat, lon): 56.97700, 13.96360
RT90: 6206903, 1385032
SWEREF99 TM: 6204005, 435325

Venestads IF hälsar Er Välkomna!

- JUNI 20 Midsommarafton Familjefest kl. 12-15**
Vi börjar med att klä midsommarstången och resa den, spelmannen spelar upp till dans och lekar runt stången. Alla barnen bjuds på saft och bulle!
Fritt inträde!
Cafeteria * Kiosk * Tombolor
- 21 Midsommardagen dans till CHINOX**
Kl 20.30 - 01.00
Entré 150:- åldersgräns 18 år
Under 18 år **ENDAST** i målsmans sällskap
Under 15 år fri entré
Legitimation fordras
Cafeteria * Korv * Kiosk * Tombolor
- 28 LOPPMARKNAD kl 10.00**
NYHET! Utökad parkeringsplats!
Rekordmånga fynd från hela bohag!
Genom Er valjiva att skänka stödjer ni vår verksamhet.
Entré 10:- Fri parkering
Cafeteria * Korv * Kiosk * Tombolor

Knallar och övrig försäljning
300:- per plats.
Ring gärna och boka plats
0708-68 86 58

www.laget.se/venestad



VENESTADS IF A-lag 2014

TID	MATCH	ARENA
Lör 12 april 13:00	VIF - Röstänga IS	Vildsvinsvallen
Lör 19 april 13:00	Teknologkärens IF - VIF	Smörlyckans IP
Lör 26 april 13:00	VIF - Ljungbyheds IF	Vildsvinsvallen
Lör 3 maj 15:00	GOF IF - VIF	Flyinge IP
Ons 7 maj 19:00	VIF - Teknologkärens IF	Vildsvinsvallen
Lör 10 maj 13:00	VIF - Örtofta IS	Vildsvinsvallen
Lör 17 maj 15:00	Stehags AIF - VIF	Berga IP
Ons 21 maj 19:00	VIF - Löberöds IF	Vildsvinsvallen
Fre 23 maj 19:00	Vedby/Rönne IF - VIF	Vedby IP
Lör 31 maj 13:00	VIF - V. Torups SK	Vildsvinsvallen
Fre 6 juni 13:00	Maglasäte IF - VIF	Färs&Frosta Arena
Ons 11 juni 19:00	VIF - Sösdala IF	Vildsvinsvallen
Ons 18 juni 19:00	Röstänga IS - V IF	Odenvallen
Lör 9 aug 13:00	Ljungbyheds IF - V IF	Ljungavallen
Lör 16 aug 13:00	VIF - GOF IF	Vildsvinsvallen
Fre 22 aug 19:00	Örtofta IS - VIF	Bruksvallen
Lör 30 aug 13:00	VIF - Stehags AIF	Vildsvinsvallen
Sön 7 sep 13:00	Löberöds IF - VIF	Ölyckeavallen
Lör 13 sep 13:00	VIF - Vedby/Rönne IF	Vildsvinsvallen
Sön 21 sep 13:00	V. Torups SK - VIF	V Torups IP
Lör 27 sep 13:00	VIF - Maglasäte IF	Vildsvinsvallen
Sön 5 okt 15:00	Sösdala IF - VIF	Hanåsvallen

Lite minnen från min uppväxt som barn på Ovesholms gods.

Jag heter Göran Johansson och har bott på godset i ett hyreshus under 57 år.

Att det blev så, berodde till stor del på att min mor Ingeborg var dotter till Brygghus Anna, vars vardag jag beskrivit i en tidigare artikel.

Jag föddes 1941 och bodde mina första 2 år i Skettilljunga, innan vi flyttade in på Granstorp, ett hus i närheten av slottet.

Mina föräldrar Ingeborg o Gustav Johansson jobbade aldrig heltid på godset. Mor hjälpte dock till med visst trädgårdsarbete, bland annat räfsning av löv på de över milen långa parkgångarna i den Engelska parken, samt vid fester på slottet och storstädning där. Min far var lastbilschaufför under den mesta av sin arbetsverksamma tid.

Far var också mycket motorsport-intresserad, ett intresse som jag fått ärva. På 1940 och -50 talet fanns det många barn i min ålder, vars föräldrar på något sätt hade anställning på godset. På backen mitt emot vårt fanns Etehl och Leif

Lindell vars föräldrar John o Rut arbetade på godset. John som sågmästare, Rut i trädgården. Uppe vid gården fanns Ragnar o Rolf, vars far körde hästar på gården, både på lantbruket och i skogen. Jan-Åke var en annan grabb som jag lekte mycket med. Hans far var stalldräng och skötte korna.

Efter kriget började mor och far samt jag att åka på motorsport som hette Sckramler, det vi i dag kallar Motor-Cross.



(Personerna på bilden är inte samma som i texten, men visar en Indian motorcykel med sidovagn.)

Far hade då en Indian motorcykel med sidovagn, där jag stoppades ner. Med detta ekipage gjorde vi resor till bland annat Karlskrona, Helsingborg, Saxtorp och många andra banor.

Detta ekipage byttes 1949 mot en A-Ford 1928 års modell.

Bland annat for vi 1950 till en jättstor tävling i Skillingaryd, vilket var en stor grej för en 9-åring. Hemma på Ovesholm höll vi barn ihop både på väg till skolan och på fritiden. Mina första skolår gick jag i Träne skola. Första och andra klass hette min lärarinna Rut Råmonth, gift med läraren för de tre största klasserna 5-6-7.

Jag hade ganska lätt för mig i skolan, men problemet för mig var att jag var vänsterhänt, vilket inte fru Råmonth godtog, varför mina öron fick utstå många nyp, innan jag lärde mig att nödortfigt skriva med högran.

Efter skolan lekte vi en hel del. På vintern var det spännande att pulsa fram i snödrivorna, samt prova isarna på de många kärren. Tredje klass hade jag en sträng men rättvis lärarinna; Elina Jönsson i Träne. Fjärde klass gick jag i Venestsds skola hos Birger Jönsson, en lärare som hade nära till pekpinnen. Självt klarade jag mig för det mesta från bestraffning. Här fick vi också för första gången möjlighet till lite ordnad bespisning. Detta var ingenting som kommunen var inblandad i, utan vi fick själv ha pengar med oss 25 öre till ett glas mjölk nere på Östergrens Condis. Där man kunde sitta vid ett bord och äta medhavda smörgåsar.

Transporten av oss elever skötte Nackmar om med sin taxi. Femte klassen blev mitt roligaste skolår. Vi var åter i Träne och fick en lärarinna som gjorde sin första tjänst efter examen. Barbro Andersson införde ett nytt sätt att umgås med oss elever. Vi ordnade basarer, revyer och mycket annat. För våra insamlade pengar åkte vi på skolresa hela 3 dagar till Öland.

På sommaren höll vi på mycket med fiske i sjön, där vi i bland fick låna slottets eka. Vi badade också vid den gamla tvättbryggan där det fanns blodiglar, och då gällde det att dra loss dem snabbt innan de hunnit bita sig fast.

Fotboll i Rastegården uppe vid gården, samt på tennisplanen var också några av sommarnöjena. På vintern var skidåkning i Kosörastigen, samt skridskor på sjön det roligaste, och hur många timmar har vi inte skottat skridskois på Ovesholms-sjön.

Självt hade jag nu fått min första motorcykel av far, en 98-kubikare som jag far runt på parkvägarna med.

Sjätte klass var åter en resa till Birger Jönsson i Venestad. Nu var vi grabbar så stora att vi oftast blev förskonade för pekpinnen, men en del flickor

hade det ganska svårt.

Vårt sista läsår fick vi åka till Rickarums skola, ganska modern med både gymnastikhall o bad. Resan från Träne till Rickarum gjordes med Albin Halls taxi Träne-Djurröd, sedan skolbuss med en verklig veteranbuss körd av



(Gammal skolbuss)

Eriksson mellan Djurröd o Rickarum. Så skolbussresor förekom redan i början av 50-talet. Detta skolår förlöpte ganska lugnt för mig. Nu vidtog konfirmation för pastor Thomell och fortsättningsskola i Träne. Sedan började arbetslivet hos Mårtenssons Rör i Kristianstad. Här jobbade jag i 28 år.

Jag måste erkänna att jag haft en lycklig barndom och mycket tack vare att min mormor bodde bara några hus från vårt, och här har jag tillbringat många timmar med mormor i brygghuset, en byggnad som jag beskrivit i en tidigare tidning. **Göran J**

**

Byalagets styrelse för 2014

Ordförande: Lars-Göran Bergsjö

Styrelsemedlemmar:

Marcus Glantz

Paul Svensson

Jonna Liljenberg

Ola Åkesson

Jörgen Palm

Christian Svensson

Gunnie Bergström

Göran Hjalmarsson

Revisorer: Nils-Göran Jönsson och Lennart Nilsson.

Revisorssuppleant: Sarah Brovall

Valberedning: Bo Svensson och Tommie Fröjd.

Byalagets Styrelse

Senaste nytt från Venestad fiber ekonomisk förening

Nu har vi äntligen fått klart alla handlingar som behövs för upphandlingen av vårt fibernät.

Förfrågningsunderlagen har behandlats som en offentlig upphandling, vilket innebär att vi följt detta regelverk, och lagt vår förfrågan och alla tillhörande handlingar, så att vem som helst som är intresserad kan gå in på Opic och ta hem underlag och räkna på pris, för att sen ge oss ett anbud på vad det kostar. Opic är en tjänst de flesta leverantörer har tillgång till och bevakar. Anbudena skall vara styrelsen tillhanda senast den 16/6 2014 klockan 16.00.



Styrelsen kommer att ha ett styrelsemöte i anslutning till detta datum (förmodligen redan samma kväll) för att utvärdera anbuderna och välja leverantör, som i princip kan starta sitt arbete den 30 juni 2014, när kontrakt är upprättat.

Arbetet skall vara helt slutfört till den 15 januari 2015, då alla som beställt en anslutning skall vara inkopplade och kunna ha höghastighetsbroadband.

Vill ni beställa broadband via fiber, är det inte försent ännu, men platserna krymper inom vår budgetram.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

**

Medlemsavgiften 2014

Ni som vet med er att ni inte betalt medlemsavgiften, passa på och gör det nu. Avgiften för 2014 är fortfarande otroligt låga 100 kr/familj.

Sätt in på pg: 53 26 39 – 2

Styrelsen



Valborg den 31/4 på Vävblegan.

Runt 100 vuxna och barn deltog vid Wenestads byalags valborgsfirande vid vävblegan. Det bjöds på god grillad korv och skönsång, denna ljuva vårväll.

Kristianstad

400 år –

Venestad 929 år

Nyligen har Kristianstad just avslutat sitt 400-års jubileum. Vad är väl det mot vår egen by som är mer än dubbelt så gammal!

Den första gång som Venestad nämns i gamla skrifter är år 1085, då en fastighet (*In Winistadum*)



doneras till kyrkan.

Säkert har Venestad funnits som by långt innan, men det finns inga belägg hur länge. Knut den Helige var kung av Danmark 1080-1086, och Skåne och således Venestad tillhörde då Danmark.

I och med freden i Roskilde 1658, så blev Skåne svenskt. Det förekom dock ett flertal krig under de kommande åren, men från och med 1730-talet så hade skåningarna fogat sig och blivit försvenskade.

T Fröjd

**

Examen i Wenestads skola i slutet på 30-talet och början av 40-talet.



Dagen före examen samlades en del barn för att gå till "bögebacken", som låg strax intill Ölandsgården på Bernts och Nils mark, för att bryta bokkvistar att klä skolsalarna med.

Många hade också med sig stora blomsterkvastar också för att pryda skolsalarna. Alla saker som tillverkats i träslöjden ställdes ut i "storskolan" och sylslöjden i "småskolan".

Representanter från skolstyrelsen var alltid på examen liksom många föräldrar.

Jag minns ej helt, men tror det var två lektionstimmar med rast emellan. Lektionerna var väl förberedda, traggade någon vecka i förväg, så det gick som ett rinnande vatten.

Någon gång spelades barnteater efter lektionerna. Jag minns att jag själv spelade den elake gossen Valerian i Ruskaby skola.

När lektionerna var slut delades betygen ut. Man hade betygsböcker som följde med hela skoltiden från första till sjunde klass. Fram till kriget hade far bil och examensdagen hemma avslutades då med en biltur med kaffekorg, och då var skolstäderskan Anna Johansson alltid med.

Hans-Åke Birgersson
Lärarens påg